



Maranatha Mare

april 2023

Jaargang 50 No 3

Opnieuw beginnen

als je openstaat voor Hem
mag je opnieuw beginnen
als je duidelijk bent
hoef je niet te zoeken
je mag iets van Hem verlangen
je krijgt tederheid
waarnaar je misschien verlangde
dat is zo menselijk
daar leef je toch voor

als je eerlijk bent voor Hem
dan ben je niet kwetsbaar
jij praat – en Hij luistert
je deelt het verdriet – Hij voelt
de vreugde en je verdriet
dat is zijn Liefde
dat is waarvoor je leeft

omdat jij je ziel hebt bloot gelegd
blijft er weinig onbekends
je hoeft niets te vragen
Hij wist het – terwijl jij dacht
teder, kwetsbaar en teer
dat is waarvoor je leeft

nu – en straks
je mag opnieuw beginnen
Hij is opgestaan
dat is waarvoor Hij leefde

Tekst: Rob Portier (Uit: Geschriften, Pasen – 6 april 1999)

<https://www.elisabethmagazine.nl/opnieuw-beginnen/>

Paaspsalm voor Paasvreugde

Loof God ...

Met deze woorden begint elke regel van Psalm 150, behalve de laatste regel.

De laatste regel luidt: *Alles wat adem heeft, loof de Heer.*

Het laatste woord van de psalm is: *Halleluja!*

Met “halleluja” hebben wij het Hebreeuwse woord voor “loof God” behouden.

Hallelu is “loof” en *Ja* is kort voor *Jahwe*, het Hebreeuwse woord voor God.

Dus zegt de psalm: loof God! Loof God van begin tot einde.

Aan wie of wat is deze oproep gericht? Aan alles, aan iedereen – *alles wat adem heeft*, alles wat leeft.

De Zuid-Afrikaanse theoloog, Johan Cilliers, noemt Psalm 150 een *Paaspsalm*.

Als studenten hoorden we regelmatig: Jezus vind je niet in het Oude Testament. Dat is “inlezen” in een tekst wat daar niet staat, waar de tekst het niet over heeft. Er zijn in het Oude Testament uitspraken en voorspellingen over de messias die zou komen. Wij Christen-gelovigen *interpreteren* dat Jezus de messias is waar de voorspellingen in het Oude Testament naar verwijzen. Maar over de persoon Jezus die we in het Nieuwe Testament leren kennen, heeft het Oude Testament het niet direct. Pesach of Pascha in het Oude Testament is dan ook niet de Pasen van het Nieuwe Testament.

Kunnen het dan hebben over een *Paaspsalm*? Betekent dat niet dat we Pasen “inlezen” in het Oude Testament? De psalmist van 250-350 v.C. wist helemaal niets van Pasen zoals wij die vandaag begrijpen. Maar dit is niet wat Cilliers doet.

De boodschap van de Psalm is dat het hoogste doel van het menselijke leven en van alles wat bestaat is om God te loven. Dit is om vreugde te vinden in God, te genieten van het samenzijn met God, om te lachen met God.

Loof God waar God woont – in Gods woning en machtig gewelf.

Loof God om Gods krachtige daden.

Loof God om Gods oneindige grootheid.

Loof God met al je muziekinstrumenten en met dansen, zegt de Psalm. Met die muziek en dans geven mensen uitdrukking aan hun vreugde en genieting.

Een de paar honderd jaar voor Christus in de tijd van de psalm waren die instrumenten: hoorn, harp, lier, tamboerijn, snaarinstrumenten en de fluit. Vandaag hebben we nog van die instrumenten in een gemoderniseerde weergave én we hebben het machtige orgel – een orkest in eigen recht – waar wij op zondag van mogen genieten. Dansen doen wij Westerlingen in de Reformatorische traditie eigenlijk niet. Jammer?

Als de psalmist al wat leeft kon oproepen om de grote en goede God te loven met vreugde, zegt Cilliers, hebben wij vandaag in Jezus zelfs nog méér reden tot lofprijzing. Door zijn leven en opstanding geeft hij ons een nieuw en zinrijk leven. Daarin ligt onze Paasvreugde.

Geven we dan uiting aan onze Paasvreugde met het zingen van de Paaspsalm:

Alles wat adem heeft, loof de Heer. Halleluja!

Bron: Cilliers, J. 2021. Die tint van ons toekoms: Padlangse gesprekke oor Psalms, pp 159-163. Midrand: LAPA.

Yolanda Dreyer

Gemeentenieuws

Jan Leeuw (7/4/1938 - 5/3/2023) is plotseling overleden. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar Gitta en Klaas-Jan en de andere kinderen en uitgebreide familie.

Er zijn een aantal mensen in onze gemeente die grote uitdagingen hebben met hun gezondheid: Ina Pol, Ina Tanzer en George Mijne. Wij denken aan Ina en Ina en George en de familieleden en vrienden die hen bijstaan en ondersteunen.



Bedankje - Jan Willem Hoorweg

Hartelijk dank aan de gemeente niet alleen voor de mooie bloemen, die ik op 19 Maart in ontvangst mocht nemen, maar ook voor uw bijdragen, die het mogelijk maakte om wat spullen te kopen voor mijn nieuwe fagot. Dank u voor dit prachtige doosje voor mijn fagotrietten! Ik waardeer uw deelneming en ondersteuning!

Goede Vrijdag = God op de bodem

"Je kunt nooit zo diep vallen, dat God niet nog onder je is"

Ieder jaar is het de vrijdag voor Pasen Goede Vrijdag. De kruisiging van Jezus staat op Goede Vrijdag centraal. Waarom vinden christenen dat zo'n belangrijke gebeurtenis? Sterker nog, ze zien in deze marteldood aan het kruis zelfs goddelijke liefde...

Eerst kort het verhaal. Jezus was een Joodse man die leefde aan het begin van de eerste eeuw in Israël. Hij wordt in korte tijd steeds populairder, maar krijgt ook meer vijanden. Die spannen tegen hem samen en zorgen ervoor dat hij wordt gekruisigd. Dat gebeurt waarschijnlijk in het jaar 33 n.Chr., om nog preciezer te zijn: vrijdag 3 april van dat jaar.

Geen typische bevrijder

Jezus werd zo populair omdat de mensen geloofden dat hij Israël kwam bevrijden van de Romeinse bezetters. Precies om dezelfde reden kreeg hij ook zoveel vijanden: die geloofden niet dat het Jezus zou lukken en dat zou alleen maar heel veel onrust geven.

Dat Jezus wel moest 'mislukken', was omdat hij niet bepaald aan het verwachte profiel van een bevrijder voldeed: hij was, plat gezegd, veel 'softer'. Hij stelde dat ware bevrijding klein begint, voor alle mensen geldt en via liefde werkt. En dus moest hij worden 'weggewerkt' voordat het echt uit de hand zou lopen.

God vertegenwoordigen

Tot zover een bijzondere geschiedenis, maar niet iets waarvan je zou verwachten dat hierdoor een religie begint, de grootste ter wereld nog wel. Wat is de 'twist' waardoor dit verhaal juist zo bleef hangen en ging inspireren?

Dat komt alleen hierdoor: omdat zijn volgelingen geloofden dat Jezus op een bijzondere manier God vertegenwoordigde. Wat in zijn leven gebeurde, dat maakte God mee, en andersom: hoe God werkt, zo stelde Jezus zich op. Hun band was zo innig, dat je ze zelfs kunt vereenzelvigen: Jezus ís God.

God 'duikt' in de dood

En als je dan naar de kruisiging kijkt, gebeurt daar dus opeens iets heel extreems en totaal unieks: in zekere zin wordt God zelf daar gekruisigd. Dat kan helemaal niet: God overstijgt en ontstijgt alles en kan dus onmogelijk sterven, maar hij duikt hier wel zo diep in de dood als maar kan. Als dat tot je doordringt, ga je opeens heel anders naar God kijken...

Over God ontdek ik dan bijvoorbeeld, dat hij zich blijkbaar heel kwetsbaar opstelt. Ik bedoel, degene waar hij het meest dichtbij is, die hij zelfs ís, die

kan gekruisigd worden... Een diepere vernedering is eigenlijk niet denkbaar, maar hij laat het zichzelf gebeuren.

God is onder je

Blijkbaar bezit hij zo'n innerlijke kracht dat hij voor geen enkele belediging, blasfemie of vloek bang is. Hij geeft ongelooflijk veel ruimte aan wie dan ook - zelfs aan degenen die hem willen doden. God is niet iemand die wraak neemt, maar iemand die zelfs zijn beulen vergeeft - want dat zie je Jezus aan het kruis doen.

En God is met die gulle liefde overal. Zelfs in de dood ben ik niet alleen: God is er geweest! God heeft alle kanten van dit bestaan onderzocht en betreden, zelfs de diepste diepten. God is op de bodem - dat betekent Goede Vrijdag. Je kunt nooit zo diep vallen, dat God niet nog onder je is. God is altijd boven je, maar op Goede Vrijdag ontdek je dat hij ook altijd onder je is.

Geschreven door Renier Sonneveld

<https://www.eo.nl/artikel/goede-vrijdag-god-op-de-bodem>

Stille Week: dagen die ons op een indringende manier stilzetten bij de weg van Christus

Met Palmzondag begint de zogenaamde Stille Week, de week voor Pasen. Het zijn dagen die ons op een indringende manier stilzetten bij de weg van Christus, omdat ze aansluiten bij de laatste week die Christus doorbracht in Jeruzalem.

De wereld staat in brand. We zien beelden van vermoorde mensen op straat, een onafzienbare stroom van vluchtelingen trekt over de wereld, de schepping kreunt en steunt.

Met Palmzondag begint de zogenaamde Stille Week, de week voor Pasen. Het zijn dagen die ons op een indringende manier stilzetten bij de weg van Christus, omdat ze aansluiten bij de laatste week die Christus doorbracht in Jeruzalem.

Het lijken twee gescheiden werelden. De tijd waarin we leven en alles wat zich daarin aan ons opdringt. En de wereld van het christelijk geloof, waarin we ons in stilte terugtrekken binnen de kerk om ons voor te bereiden op het Paasfeest.

Toch is die tegenstelling schijn. Christus komt juist midden in deze verwarde wereld en toont daarin Gods beweging.

Palmzondag

Palmzondag is de dag waarop we de intocht van Christus gedenken. Jezus wordt als koning binnengehaald in Jeruzalem. De mensen juichen Hem toe en zwaaien met palmtakken. Nu komt alles goed! Maar let op de manier waarop Jezus de stad binnenrijdt: op een ezel. Zonder wapens en paarden, kwetsbaar en weerloos. Het rijk van Christus is kennelijk heel anders dan de koninkrijken die we kennen, en zijn heerschappij anders dan die van menselijke heersers.

Witte Donderdag

Op Witte Donderdag viert Christus het Pascha met zijn leerlingen. Daaraan voorafgaand gaat Jezus door de knieën om de voeten van zijn leerlingen te wassen. Opnieuw een beeld van zijn dienende liefde. Tijdens de Paasmaaltijd wordt de uittocht uit Egypte herdacht. Maar Christus verbindt die geschiedenis met zijn eigen levensweg. Door zijn lijden en dood ontstaat een nieuwe weg van vergeving en bevrijding. Daarom wordt in veel kerken juist ook op Witte Donderdag het avondmaal gevierd.

Goede Vrijdag

Goede Vrijdag is de dag van het kruis. Golgotha laat een uitbarsting van geweld zien. Een rechtvaardig mens sterft aan de haat van mensen. In het klein zien we rond het kruis van Christus wat keer op keer gebeurt onder ons mensen. Opvallend genoeg probeert Jezus het geweld niet te sussen of te vermijden. Hij gebruikt op zijn beurt geen geweld om mensen tot overgave te dwingen. Hij draagt het diepste lijden en deelt zo in óns diepste lijden. Door Christus zijn we in schuld, ellende, ziekte en zelfs de dood niet meer overgelaten aan onszelf.

Stille Zaterdag

Op Stille Zaterdag gedenken we dat Christus in het graf ligt. Daar waar al het leven doodloopt. Nooit vergeet ik meer hoe een jonge vrouw in de gemeente waar ik dominee was op Stille Zaterdag zichzelf het leven benam. De wanhoop was haar te groot geworden. Dat is de wereld waarin wij leven. De wanhoop en dood maken zich nog steeds breed. Maar ook Christus is het graf binnengegaan – en Hij is er doorheen gegaan.

Want de Stille Zaterdag loopt uit op Pasen. Het graf is leeg, Christus is opgestaan. Dwars door de dood heen horen we: het komt toch goed. Er is nieuw leven, nieuwe hoop. Lof zij Christus!

Een gezegende stille week gewenst!

Ds. Marco Batenburg

<https://protestantsekerk.nl/verdieping/stille-week-dagen-die-ons-op-een-indringende-manier-stilzetten-bij-de-weg-van-christus/>

'Ho! Stop! Sta eens even stil!'

Tegen een griepje aan. Een overspannen vriendin aan de lijn. Een torenhoge berg aan werk op mijn bureau. En nu ben ik moe. En boos. Want waar is God hier nu? Waarom staat Hij achter me een beetje naar mij te kijken hoe ik hier sta te ploeteren? Een beetje meer actieve hulp zou wel mogen! En precies op dat moment roept Hij mij tot een halt: 'Ho! Stop! Sta eens even stil!'

Je kent het vast wel. Je zit niet lekker in je vel, alles gaat mis en je hebt het gevoel dat je er alleen voor staat. Ditzelfde hadden de Emmaüsgangers, nadat Jezus was gestorven en het graf leeg was. Ze liepen naar een dorpje genaamd Emmaüs, een paar kilometer bij Jeruzalem vandaan. Ze zijn verbaasd, verdrietig en bovenal verward over alles wat er gebeurd is. Jezus ging aan het kruis, Hij is in zijn graf gelegd, en nu is het graf leeg. Ondertussen komt Jezus naast hen lopen. Maar ze zien het niet.

Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze Hem niet herkenden.

(Lukas 24:15-16, De Bijbel in Gewone Taal)

Of hun blik vertroebeld was door de tranen of omdat ze zo verward waren, staat er niet. Wat wel duidelijk is, is dat ze druk zijn met hun eigen gedachtes en problemen. We kennen het wel. Druk met al onze problemen, alles wat er mis gaat, en dan kan het erbij in schieten om God om hulp te vragen. Of we worden juist boos op God. Lopen de andere kant op, weg, net als de Emmaüsgangers naar een ander dorpje gingen. We lopen weg en roepen misschien nog eens achterom: 'Nou God, waar bent U nou? Waarom kijkt U op mij neer?' Maar wat we niet doorhebben, is dat Jezus al lang naast ons loopt! Hij ziet ons! En Hij stelt een vraag, net als in dit Bijbelgedeelte aan de wandelaars:

'Waarop loopt u toch over te praten?' Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: 'Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?' Jezus vroeg hun: 'Wat is er gebeurd dan?'

De Emmaüsgangers vertellen hun verhaal. Jezus luistert naar wat ze op hun hart hebben, waarna Hij hen herinnert aan de belofte die hij voor zijn kruisiging gemaakt had: dat Hij weer op zou staan. Dan pas herkennen ze hem.

Precies zo gaat Jezus bij ons te werk. Als je blik vertroebeld is, dan komt hij naast je lopen, zonder dat je het doorhebt. Ken je de quote: ***'The teacher is always quiet during the test'***? Misschien is dat juist hier wel van toepassing. Hij is stil en het kan zeker zijn dat je voelt alsof je getest wordt, dat je het alleen moet doen. Dat het een individuele, praktische opdracht is. Maar nee, deze leraar, Jezus welteverstaan, loopt al lang naast jou! Hij zegt: *'Ho! Stop! Sta eens even stil! Wat is er aan de hand?'* Misschien reageer je wat boos: *'Hallo, zie je dat dan niet? Dat ik hier sta te ploeteren in mijn eentje?'* Hij vraagt door, net als dat Jezus bij de Emmaüsgangers nog eens vraagt wat er is gebeurd. En hij laat je jouw verhaal vertellen. Pas aan het eind van het verhaal, of als je later terugkijkt op de gebeurtenis zie je dat Hij het was. Hij liep naast je, zag jouw problemen, en luisterde naar jouw verhaal. En dat zal Hij altijd blijven doen. Hij is achter je, om te zien welk pad je loopt, hij is voor je, om je het pad te wijzen, maar Hij is vooral naast je, om je te vragen hoe het op jouw pad gaat. Je moet het alleen nog willen zien.

Aan de slag!

Wat was een moment waarop jij terugkijkt en je pas later zag dat Jezus naast jou liep, terwijl je dat op dat moment niet zag? Voelde het alsof je getest werd of dat je het zelf maar moest redden?

Kijk eens naar je leven op dit moment en probeer eens vijf dingen te noemen waardoor je doorhebt dat Jezus wel degelijk naast je loopt!

<https://zijlucht.nl/ho-stop-sta-eens-even-stil/>

25 March 2023

CRADLE



www.thecradleofhope.org

CHATTER

Vol .03



The Cradle One Day Emergency Shelter

THE FIRST PORT OF CALL

We receive calls every day from women with or without their children needing a safe harbor from the trauma they are experiencing, and the first stop is our ONE DAY EMERGENCY SHELTER.

The ONE DAY EMERGENCY SHELTER is a temporary shelter for homeless/destitute/vulnerable and abused women (and their children).

We named the shelter, ONE DAY EMERGENCY SHELTER, as it speaks to the future potential of the beneficiaries, "One day I would like to be....." and to the fact that at THE CRADLE OF HOPE, we take all things ONE DAY AT A TIME. Inhouse, we call it ODES.

The Shelter provides emergency overnight safety to around thirty women and their children. This includes a warm & clean bed with bedding, a hot shower, basic toiletries, and a nutritious, filling dinner.

Our Social Worker assesses their situation and prepares a report regarding their circumstances and their needs.

The beneficiaries have duties to do while staying at ODES, which encourages them to regain a sense of responsibility and self-worth, and the smaller children are sent to our COMMUNITY

PRE-SCHOOL, TJOKKERTJIES VIR JESUS.



The shelter itself has a lovely playroom for the children, a jungle gym, and toys to play with, and there are even some rescue cats, as we feel that animals form part of the therapy offered to the beneficiaries.

These beneficiaries arrive at the shelter with very little, having had to flee in most cases. So any clothing, toiletries etc. are always most appreciated.

MEET A MEMBER OF OUR TEAM



PR & MARKETING FACILITATOR

DIMA TOMOTOMO

pr@thecradleofhope.org
076 579 0941

I was involved in an emotionally abusive relationship and got to THE CRADLE OF HOPE with no self-esteem and no identity of my own. The abuse left me homeless, sitting under a tree in the middle of the night, 5 months pregnant and with a 2-year-old toddler. THE CRADLE OF HOPE took me by the hand and showed me that I can believe in myself. Now I am part of THE CRADLE OF HOPE team, I am raising my two children on my own, and I am a completely different person. I choose DREAMS over DRAMA!

OUR PROCEDURE FOR PICKING UP DONATIONS AND WHY....

Many a donor, who are our life blood, request that we pick up the items they wish to donate.

We are blessed that we have a vehicle that we use to do picks ups with, even though our bakkie is very old and needs to be replaced. But none the less, we count every blessing.

When we receive a call to pick goods up, the procedure is as follows:

1. We take down all the donors contact details. This is done so that an opportunity is not missed.
2. We establish the address (area) that we would be picking up from. We do this so that we can route our vehicle, making the most out of every litre of fuel that is put into our vehicles. Our fuel spend is around R30 000 a month, for the 11 vehicles that are utilized to serve all our beneficiaries, and this is crippling. At this time because of the cost of petrol, our pick-up points are limited to the greater West Rand region.
3. We request photographs of the items to be donated. This is done so we can assess to which program the donated items will be used for and which vehicle will be used for the pick up.

We also ask for photographs to protect ourselves. Unfortunately we do get scammed occasionally as we are used for rubbish removal cloaked as donations, and asking for photographs is a way for us to preserve our limited resources.

4. We ask whether any furniture items, or appliances, need any repairs, as we do not have the resources or manpower yet to achieve the repair of the goods, nor the storage needed to keep it until it might get fixed one day.

Once all this information has been gathered, it is given to our logistics department who then contacts the donor to schedule a date and approximate time.

We do ask donors to give us a three day lead time, which allows us to maximize the routing of our vehicles.

Just remember that YOUR DONATIONS KEEP THE DOORS AT THE CRADLE OF HOPE OPEN!!!!



YOU TOO CAN JOIN OUR LASTING LEGACY PROGRAMME

Make sure you have the right team of professionals on your side when you prepare your Will and Estate Plan

TRIGON
Estate and Estate Planners

[CLICK HERE TO FIND OUT NOW HOW YOU CAN ASSIST THE CRADLE OF HOPE NPC BY SUPPORTING THEM IN YOUR WILL](#)

SPECIFIC NEEDS !!

- Easter is around the corner, and we challenge you to help us raise and hand out **2000 marshmallow Easter eggs!!!!**



- Underwear for our beneficiaries, adults and children.
- Toiletries, toothpaste, soap, shampoo, sanitary goods etc



PLEASE SHARE



SOME OF OUR SUPERSTARS

TOGETHER WE BLOOM donated 1000 Begonia plants to THE CRADLE OF HOPE.

We passed on the blessings to our beneficiaries and neighbors, and the residents at the Golden Age Village old age home.



Miss Amore Marais, who lives across from our offices visited THE CRADLE OF HOPE to bless us with some cooldrinks and chips. She is a finalist in the Krugersdorp Infinity Pageant, and it is so great that she is focusing on supporting charities.



TO VOTE FOR HER, please
SMS: WIN K4 to 47439



Dienstrooster april 2023			
	zondag 2 april	vrijdag 7 april Goede Vrijdag	zondag 9 april Paasfeest
1	Ferry vd Kuil	Emmy Reinten	Frouk Smal
Bloemen	Ellen vd Kuil	Geen	Ina Pol
	zondag 16 april	zondag 23 april	zondag 30 april
1	Jan Willem Hoorweg	Eddie de Jong	Hilda Herholdt
Bloemen	Rietje Spoon	Joke de Jong	Peggy Mijne

Agenda april 2023		
zondag 2 april 6^{de} lijdenszondag Palmzondag	10:00	Eredienst Ds. Y Dreyer
dinsdag 4 april	9:00-13:00	Kerkkantoor
vrijdag 7 april Goede Vrijdag	10:00	Eredienst Ds. T van Wyk Avondmaal
zondag 9 april Paaszondag	8:30 10:00	Paasontbijt Eredienst Ds. Y Dreyer Geen koffiedrinken
dinsdag 11 april	9:00-13:00	Kerkkantoor
zondag 16 april	10:00	Eredienst Ds. Y Dreyer
dinsdag 18 april	9:00 – 13:00	Kerkkantoor
zondag 23 april	10:00	Eredienst Ds. Y Dreyer
dinsdag 25 april	9:00 – 13:00	Kerkkantoor
zondag 30 april	10:00	Eredienst Ds. Y Dreyer

Verjaardagen april 2023		
zondag 2 april	Petrus van den Steen	011 478 1082
woensdag 5 april	Tanya van Wyk	082 774 7907
zondag 9 april	Liam Jordaan	
zondag 9 april	Jacqueline Reintjes	011 828 5236
zaterdag 22 april	Jan Wuestenenk	011 867 1886
donderdag 27 april	Nora de Rijk	011 867 1886
zondag 30 april	Sietske Reinten	011 679 1434

MARANATHA KERK	
Webadres	http://www.nlgemeente.co.za
Facebook	http://tinyurl.com/FBMaranatha
Straatadres	Sherborneweg 3, PARKTOWN
Postadres	Nederlandssprekende Gemeente Postbus 84552 GREENSIDE 2034
Predikante	Ds Yolanda Dreyer 012 348 9850 / 082 893 2104 yolanda.dreyer@up.ac.za
Kerkkantoor Dinsdag ochtend 09h00 – 13h00	Joke de Jong 072 443 3535 nlgemeente@mweb.co.za
Bank Details	Beneficiary: Ned. Hervormde Kerk Nedbank Current Account 1979 316872 Branch: Nedbank Fox Street, Code 190805 Code 198765 for online payments
Scriba Redactrice Mare	Ellen van der Kuil 011 478 1082 / 083 626 3272 evdkuil@gmail.com
Kassier	Marco van Wieringen 011 442 9696 marcovw@mweb.co.za
Koster	Ferry van der Kuil 011 478 1082 estruct@iafrica.com
Organist	Johan van Staden 082 928 5874 jvstaden@protonmail.com